



maandblad
kwb heusden-
centrum

leeft

Jaargang 40 nr.8 april 2015

<http://www.kwbheusden.be>

KWB MOEDERDAG EETDAG

Zondag 10 mei van 11u30 tot 14u00 Kuipershof

Na wat probeersels op een andere datum keren we dit werkjaar terug op moederdag. Moederkes en andere onschuldige vrouwmensen zijn uitgenodigd onze jaarlijkse eetdag. En die mogen natuurlijk zo mogelijk volk meebrengen. Want met de opbrengst wordt ons volledig drukwerk betaald. Dus alle leden en sympathisanten hartelijk welkom !!

Nieuw vanaf dit jaar is dat je je **moet inschrijven. Dus niet meer op het geraak komen.**

Het menu voor 12 euro

(t.e.m. 12 jaar = 6 euro)

bestaat uit een soep * hoofdschotel * dessert.

Aperitief - wij zorgen voor een lekkere cava, aperol, wit wijntje ... - en andere dranken zijn bij te betalen.

Intussen doen de mannen in de keuken hun uiterste best om de gerechten op punt te zetten. Ook de bedienformule werd aangepast: je persoonlijke garçon zal je op je wenken bedienen in een verzorgd decor .



vanaf
op
veel



Inschrijfkarten en geld afgeven tot vrijdagavond 1 mei !!

Koen Vandecruys	Garenstraat 10	0478 662635
Marc Bijloos	Geenrijt 73	0479 545575
Alain Jans	Poorthoevestraat 1 bus 4	0474 749154

Win een menu door gsm en emailadres correct in te vullen.

Vettige hamburgers en dergelijke hebben we afgeschaft. Vanaf nu is er van jongs af een gezonde maaltijd voorzien.

KWB MOEDERDAG EETDAG

zo 10 mei

De minestrone (Italiaanse groentesoep) is voor iedereen.

Hoofdgerecht en dessert kan je voor elk kiezen.

Stoofvlees met puree

Stoofvlees met frieten

Kipfilet champignonsaus met puree

Kipfilet champignonsaus met frieten

Gepaneerde visfilet & tartaar met puree

Gepaneerde visfilet & tartaar met frieten

Vegetarische burger met puree

Vegetarische burger met frieten

Kind vidé met puree

Kind vidé met frieten

Rijstpap

Dame Blanche

Wijndegustatie maandag 11 mei '15

Een gezellig avondje Spanje

Feestzaaltje van de Kring om 20 uur

-
- 8 euro inkom (10 niet-KWB),
- Voorinschrijven
- Een schuimwijn
- Enkele witte wijnen
- Enkele rode wijnen
- Verse paella en tapas na de



degustatie

We nodigen geen voetbalkenner uit, want het Spaanse super-elftal is een beetje over zijn hoogtepunt heen...

De wijnen echter ...

Een wijnkenner/importeur komt vertellen over enkele Spaanse wijnen, spannende avonturen en geschiedenis over de wijngaarden expliceren, hoe van een wijntje genieten, waar op letten bij aankoop, passende hapjes, kaasje, stokbrood ...

Vorig jaar werd de degustatie voor de eerste keer georganiseerd en werd dit erg geapprecieerd om zijn lekkere wijnen en originele hapjes. Dit jaar proberen we beter te doen !!

Inschrijven is Betalen bij:

Wie zijn gsm en/of emailadres correct invult maakt kans op gratis inkom

Stefan Aerts Noordberm 4 0474 354321 stefan@kwbheusden.be

Alain Jans Poorthoevestraat 0474749154 alain@kwbheusden.be

Romain Beerten Schaapsweg 97 0496520702 romain@kwbheusden.be

In samenwerking met onze leden
Bart & Inge en hun drankenhal
Hauweycken.

Denk aan ROB, euh BOB !!



Schotland, 22-29/04/2016, wie reist er mee!



Schotland is alles wat u zich er van voorstelt: whisky, the Highlands, Loch Ness, Nessie, doedelzakken, kilts, romantiek, kastelen én één van de laatste stukken ongerepte natuur van Europa. Het land heeft zo'n 800 eilanden waarvan de meeste goed bereikbaar zijn per veerboot.

Onder de deskundige leiding van onze vrienden Pros en Jerry van de Diestse Whiskyclub, bieden we jullie de mogelijkheid om dit prachtige land een beetje beter te leren kennen.

Deze busreis "The Classic Scotland tour", met voor elk wat wils, zal indien er voldoende inschrijvingen zijn (50), plaats vinden van 22 tot 29 april 2016, en omvat o.a.:



- De overvaart met DFDS Seaways, inclusief diner en ontbijt, heen en terug;
- Een bezoek aan the Highlands en haar hoofdstad Inverness;
- Een bezoek aan de Glenmorangie distilleerderij (whisky);
- Een Haggis night;
- Een bezoek aan Loch Ness, waar we misschien een glimp van Nessie kunnen zien?!
- Een bezoek aan de stad Oban (en eventueel de distilleerderij);
- De oversteek van Newcastle naar Ijmuiden;
- Overnachtingen in klasse hotels;
- En nog zoveel meer...

De prijs voor deze unieke aangelegenheid bedraagt 1.000 EUR per persoon (1.070 EUR voor single reizigers). Betaling zal in 4 schijven gebeuren:

- Bij inschrijving: 250 EUR/persoon of 320 EUR (single).
- 15 september 2015: 250 EUR/persoon
- 15 december 2015: 250 EUR/persoon
- 15 maart 2016: 250 EUR per persoon.

Als er voldoende interesse is kan er altijd voor de inschrijvingen een info-avond georganiseerd worden.

Vermits alles voor een dergelijke groep op voorhand netjes dient geregeld, zouden wij graag, **ten laatste op 15 april**, willen weten wie wil deelnemen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ludo Engelen, Mispad 12, 3550 Heusden. Tel. 0478 38 49 39, email: ludo.engelen3@telenet.be.

Tot hoors,
Ludo



Één mei Scherpenheuvelwandeling

Vrijdag 1 mei is het wandeldag, voor de vierde keer gaan we met enkele dapperen het traject Heusden-Scherpenheuvel afleggen. Ieder jaar hebben we ons deelnemersaantal zien groeien met drie eenheden, vorig jaar waren we met vijftien. Natuurlijk hopen we dat we dit jaar deze trend kunnen verder zetten.



Net als voorgaande jaren vertrekken we stipt om zes uur aan het Boudewijnplein. Al de deelnemers krijgen van kwb een veiligheidshesje en de kans om daar een rugzak met propere (verse) kleren en ander schoeisel met de volgauto mee te geven. Er wel rekening mee houden dat je enkel tijdens de pauze in Schaffen en op de grote parking in Scherpenheuvel aan je rugzak kan. We trachten ieder jaar wat variatie te brengen in het af te leggen parcours. Dit jaar zal het gedeelte voor de pauze hetzelfde zijn, het tweede gedeelte zal in Diest niet meer langs het station en het citadelbos lopen. We kiezen ervoor om in Schaffen over het fietspad te wandelen om op 100 meter van

het begijnhof op de ring uit te komen. Via het begijnhof zullen we deze keer links van het citadelbos Diest verlaten. Vanaf daar volgen we de St. Jan Berghmans wandeling. Vorige jaren wandelden we over of rechts van de baan op Scherpenheuvel , nu zullen we volledig links van deze baan blijven, mooi en zeer rustig. De afstand zal door deze routeverandering niet wijzigen, 27 km een makkie.

Halfweg rond 9uur, net voor Schaffen, worden de wandelaars opgewacht en verwent op een goed ontbijt, zwart brood met spek en eieren en verse koffie. Kwb zorgt voor tafels en stoelen zodat de vermoeide benen eventjes kunnen gestrekt worden. Na een half uurtje pauze krijgt iedereen nog een sportdrink en een flesje water mee, brandstof voor het tweede gedeelte.

Bij aankomst in Schepenheuvel worden we, na het bezoek aan de Basiliek, verwacht in Onthaalcentrum “De Pelgrim” . Deze zaak ligt aan de achterkant van de Basiliek dicht bij de grote parking. Er wordt voor een twintigtal personen een plaatsje gereserveerd, dit naargelang het aantal deelnemers. Wel opletten, vergis u niet met café De Pelgrim die ook in de buurt ligt. We zullen er wat napraten, een goei pint drinken en/of iets eten. Na een uurtje of twee keren we terug huiswaarts. Wandelaars die dat willen kunnen in het centrum de winkeltjes gaan bezoeken. We spreken ter plaatse af om hoe laat we terug verzamelen. Iedere deelnemer wordt per auto terug naar Heusden gebracht.

Onthaalcentrum De Pelgrim Isabellaplein 15 a 3270 Scherpenheuvel

Slank je energiefactuur af

Wil jij minder elektriciteit verbruiken?

En je energiefactuur afslanken zonder aan comfort in te boeten? Dat kan!

Op donderdag 16 april organiseert kwb een infosessie over hoe je elektriciteit kan besparen.

Deze infosessie helpt je je elektriciteitsrekening te verlagen. Je leert je eigen verbruik te evalueren en op welke manier jij hierop kan besparen, zowel door het vervangen van toestellen als door een aangepast gebruik.

Je krijgt een aantal tools aangereikt die je helpen bij de keuze van de maatregelen die je gaat nemen.

Samen met de andere deelnemers vergelijk je het verbruik van verschillende soorten toestellen en zoek je mee naar besparingsmogelijkheden. Je eindigt met een lijstje vol goede voornemens.

Praktisch

Op donderdag 16 april om 19u30

In De Kring, kleine feestzaal, Guido Gezellenlaan 15, 3550 Heusden-Zolder

Deelnemen is gratis, maar geef op voorhand een seintje aan Marc Bijloos of Koen Vandecruys

Marc / mail: marc@kwbheusden.be / gsm: 0479-545575

Koen / mail: koen.vandecruys@kwb.be / gsm: 0496-048848

Deze infoavond loopt i.s.m. de provincie Limburg en de gemeente Heusden-Zolder.

Meer informatie kan je terugvinden op www.destroomlijners.be.

SCHREMKESCHIETEN K.W.B. woensdag 13 mei

Plaats: Vrije Lagere School "De Brug" Brugstraat 16

Inschrijvingen vanaf 18u30, men kan ook vooraf inschrijven

Wedstrijden beginnen om 19 uur

Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men terplaatse kan samenstellen

Parking: Inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de Kloosterstraat.

Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654

Verslag van het 27ste jaar KWB – overdag. “Deel 4 ”

12/02/15 De Nieuwe Wildernis. In Roxy theater Koersel.

Sommigen onder ons hebben mogelijk al bij de Niagara watervallen in Amerika gestaan of dromen ervan om op safari te gaan in Kenia of zijn er misschien al geweest. We praten over de big –five van Afrika en er wordt mee opgescheept aan de toog. De big-five waren oorspronkelijk de vijf moeilijkste te bejagen dieren, en ook de gevaarlijkste dieren voor de jagers als ze aangeschoten waren. De term werd later overgenomen door de mensen die op safari gingen. Een

leeuw of een jachtluipaard dat een antilooop of een springbok doodt is daar een heel normaal verschijnsel en het wordt door iedereen geaccepteerd. Ook een dier dat daar, om welke reden dan ook sterft in de wildernis, en daarna opgepeuzeld wordt door gieren en hyena's behoort tot de normale wetten van de jungle. We verheerlijken de



natuur op duizenden kilometers van huis maar dat we hier in de lage landen, op minder dan 200 km van hier diezelfde ongerepte natuur hebben met dezelfde wetten, dat weten de meeste niet, vandaar de film over de Oostvaardersplassen. “De nieuwe wildernis”.

De Oostvaardersplassen is een gebied dat door de Nederlanders van de zee is gewonnen en dat aanvankelijk bedoeld was als industriegebied. Het ligt bij Amsterdam, tussen Almere en Lelystad en het meet 12 op 15 km.

Omdat er de eerste jaren geen interesse was van de industrie was het ongerepte stukje natuur op een aantal jaren uitgegroeid tot een van de meest waardevolle natuurgebieden van de lage landen. Ook daar zijn de wetten van de natuur hard. De toppredator in het gebied hier is niet de leeuw maar de vos en er gelden dezelfde wetten, doden om te kunnen eten en door de dood van de ene kan de andere overleven. De hoofdrolspelers

in de film zijn geen acteurs, maar dieren: extraverte konikpaarden, oogverblindende ijsvogels en een vossengezin. Hun verhalen zijn aangrijpend, maar soms ook vertederend en humoristisch. Duizenden onhandige ganzenkuikens vormen een eenvoudige prooi voor vossen en roofvogels.

19/02/15 Griffelen en enten. Door Johan Ceyskens.

Vermeerderen van planten kan op verschillende manieren gebeuren, de gemakkelijkste en goedkoopste manier om planten te vermeerderen is zaaien. Als zaaien niet kan omdat er geen zaad is of omdat de zaailingen verwilderen en niet de gewenste bloemen of vruchten geven kunnen ze gestekt worden. Als stekken niet lukt omdat sommige planten geen wortel schieten of sommige veredelde soorten zo weinig wortels aanmaken zodat ze na een aantal jaren wegwijnen, dan kan men ze enten. Griffelen en enten is het vermeerderen van planten door op een verwilderde of een goed groeiende gekweekte onderstam een veredelde soort te zetten of te enten, het wordt dus gedaan met soorten die niet te zaaien of te stekken zijn. Het is een professionele manier van het vermeerderen van de gewenste plantensoorten maar is ook voor de amateur is het een plezierige bezigheid, het is goed te doen als je een paar basisregels in acht neemt.

-de te enten planten moeten tot hetzelfde plantengeslacht behoren, vb. prunis op prunissoorten. Meidoorn lukt op peerachtigen omdat beiden van de rozenfamilie zijn. Men moet steeds zeer zuiver werken en het kliefvlak niet met de hand aanraken. Zelfs zuivere handen zijn vetig en bevatten bacteriën. De groeilaag onder de schors van de de ent moet raken met de groeilaag van de onderstam. De ent een beetje schuin zetten geeft het voordeel dat er dan ergens een plaats is waar de beide lagen elkaar goed raken, zo kan het sap van de onderstam naar de ent en kan deze beginnen te groeien. Op de ent +/- drie ogen laten om uit te lopen. Nadien entwas op de ent smeren op de plaatsen waar bloot hout is om uitdroging te voorkomen.

Voorjaarsentingen in maart: Spleetenting: als de ent en de onderstam een verschillende dikte hebben. Engelse plakenting: als onderstam en ent evendik zijn, het gebeurt op eenjarig hout.

Zomerenting: Oculeren in juli en augustus: is een klein stukje schors met één oog op, dat achter de schors van de onderstam gestoken wordt. Na drie weken zie je of het gelukt is als het bladsteeltje dat je onder de oog laat staan af valt als je er aan raakt. Chips budding, kan al vanaf mei. De tak

moet al ogen hebben, in tegenstelling met het klassieke oculeren waar je enkel schors en groeilaag overplant wordt hier een stukje hout aan de ent gelaten. Het was een boeiende voormiddag en na de uiteenzetting waren er geënte hibiscussen te kort omdat er meer kandidaten waren dan geënte planten.

26/02/15 Jordanië. Door Gilbert Bueckenbergs.

Jordanië, volgens de spreker een land waar je kan thuiskomen. In de broeihaard van het midden oosten maar toch met genoeg zekerheden om er naartoe te gaan en te genieten van een enorm rijke natuur en cultuur. De inwoners juichen de toeristen toe en verdraagzaamheid is een stuk van hun cultuur. Ook in een land waar de I.S. wel heel dicht bij is wordt de vraag gesteld: moeten we niet over de grenzen van godsdienst en landsgrenzen heen kijken om te zien wie onze echte vijanden zijn. Criminelen misbruiken godsdienst om vreselijke dingen te doen. Voor 1916 sprak men, zoals we vroeger in de gewijde geschiedenis leerden, over Palestina, een land dat in de loop van de geschiedenis achtereenvolgens heel wat verschillende overheersers kende. Na 1920 kwam het onder Brits mandaat en kwam de massale emigratie op gang door Joden die naar Palestina trokken en er gingen samen leven met de Arabieren, maar de emigratie is er van alle tijden tot op vandaag. Na W.O.II, in 1948 stopt het Brits mandaat en verzet de Arabische liga zich tegen het oprichten van de staat Israël.

bracht in de streek een agressie teweeg die nog altijd nazindert in heel de regio voelbaar is. Nochtans is Jordanië een relatief stabiel en veilig land het goed is om te vertoeven. Hussein in 1953 op 18-jarige leeftijd koning werd was het veel onstabielier dan nu. Het parlement heeft er zijn eigen rol de koning heeft er nog een belangrijke macht. Jordanië is

een mannen maatschappij maar vrouwen komen meer en meer voor in het openbare leven. De verwestering heeft zich hier ook doorgezet.



Het
en die
waar
Toen
land
maar
nog

Een bezoek aan het land is zeker de moeite waard. Als je in de meest zuidelijke stad van Jordanië, in Akaba staat ben je maar enkele kilometers van de grens van Saudi Arabië en Egypte. Op de grens met Israël bezoekt je er de dode zee, een zee die 400 meter onder de zeespiegel ligt en die zoveel zout bevat dat je er

op drijft zonder te zwemmen maar ook een zee die tegen 2050 volledig dreigt uit te drogen en te verdwijnen. Je gaat naar Petra, een stad uit de eerste eeuw die uitgehouwen is in de rotsen. In het noorden heb je de grens met Syrië en Irak en Amman is nu, na de val van Beiroet, de economische draaischijf van de streek.

Wigo.

Foto-wandel-zoektocht

Vanaf maart kunnen jullie weer op pad voor een tochtje van \pm 5 km met veel zoekplezier.

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij de volgende personen :

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder
- Eetcafe De Kring.



Zoals ieder jaar gaat de opbrengst naar een goed doel.

Samenaankoop stookolie maandag 27 april 2015

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online via

www.kwbheusden.be



Overlijdens

- Swa Bosmans, broer van Edmond Bosmans, Guido Gezellelaan, tevens schoonbroer van Oscar Maes, Schootstraat.

Nieuwe leden

- Mario Bormans, Voortstraat
- Willy Van De Vorst, Noordberm.

Geboorte

- Imme kleindochter van Herwig Bijloos, Koersel.

Je kwb-lidkaart is geld waard

Winnaar maand april :

Fam. Benny Houben Schootstraat

Waardebou Carwash De Washoek



**Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39**

CITAAT VAN DE MAAND

**Het grootste geluk in het leven bestaat uit de
overtuiging dat anderen van ons houden.**

Victor Hugo

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
18 april bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95

0479/46.62.47 , e-mail : j.aerts2@telenet.be

reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831

