
Jaargang 37 nr.3 november 2011

<http://www.kwbheusden.be>

Zat. 10 december 9u30 Boudewijnplein

Kerstmarkt Keulen

Busuitstap = 11 euro

We vertrekken om 9u30 en worden rond 11u30 hartje stad afgezet. De Kerstmarkten beginnen om 11 uur (tot 21 uur). We vertrekken ginds rond 20 uur.

Meer dan 10 uur om Kerstinkopen te doen; de winkels zijn minstens tot 18 uur open of zelfs tot 20 uur. Een pint gaan drinken in de Altstadt kan ook. In elke café zie je de sporen van terugkomende winteroverstromingen ...

Omdat de **busuitstap** 2 jaar geleden een groot succes was en de Kerstmarkten van Keulen eigenlijk de max zijn, moeten we nog eens terug.

Er zijn natuurlijk de klassiekers aan de Dom en op de Neumarkt, Heumarkt. **Nieuw** is de Mediterrane Kerstmarkt in de haven. Wie het wat rustiger aan wil kan naar de Kerstmarkt in de Stadtgarten.

Wij gaan binnenkort Keulen verkennen en delen folders uit in de bus.

Ook onze **Weihnachts-Tombola** niet vergeten.

Het wordt in ieder geval een gezellige uitstap!

Inschrijven via formulier:

Ivan Claes Savoerenweg 3, 011-431343 0494-315978

Stefan Aerts Noordberm 4, 011-431254 0474-354321

PS. **Niet-leden** betalen 15 euro !!

-1-

**Samenaankoop luiers &
verzorgingsproducten**



Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van gezinnen met jonge kinderen.

We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco.

Je kan voor één kind tot 100 euro besparen op de luiers.

Bestellen kan vanaf 1 oktober tot en met 14 november 2011.

Levering op 3 december 2011

Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar david@kwbheusden.be of
telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be .

Bezoek aan het Monasterium van Betlehem in Opgrimbie, beter gekend als het klooster op het koninklijk domein van Opgrimbie.

Op zaterdag 8 oktober zijn we met een aantal KWB-ers van Heusden en Berkenbos een bezoek gaan brengen in dit klooster. Een unieke belevenis.

Na dood van Koning Boudewijn werd bekend dat hij een deel van het Koninklijk Domein in Opgrimbie, waar hij een buitenverblijf had, wilde schenken aan een congregatie van slotzusters die leven volgens de traditie van de kartuizers, om er een klooster te bouwen. Het was een spiritueel project waarmee men weer aansluiting kreeg met het religieus-culturele verleden van ons volk.

Het dagelijkse leven in het monasterium is gehuld in grote stilte

Elke moniale leeft gedurende de week in een kluis waar zij zich, alleen, maar in gemeenschap met haar medezusters, wijdt aan stille aanbidding, lezing van de Schrift, het getijdengebed en de studie van de heilige teksten. In de kluis neemt zij ook haar maaltijden in aanwezigheid van de Heer en daar verricht zij het werk dat haar is toevertrouwd om bij te dragen in de broodwinning van de gemeenschap. Op zaterdag komt de gemeenschap bijeen in het kapittel. 's Zondags komt de gemeenschap samen in een geest van onderlinge liefde, voor een maaltijd in de refter, een lange wandeling en een geestelijke ontmoeting.

Meermaals per dag komen de monialen bijeen in de kloosterkerk voor de liturgie. Daar vieren zij in de eigen landstaal het liturgisch getijdengebed, waarvan de elementen ontleend zijn aan de traditie van het christelijk Oosten en de kerkvaders van de Latijnse Kerk. Trouw aan de bijbelse traditie hebben de monniken van het Oosten altijd gastvrijheid verleend aan de pelgrims in de woestijn. Daarom wordt in de monasteria van Betlehem (er zijn er 28 over de hele wereld met meer dan 550 leden) geestelijke gastvrijheid geboden aan allen die God zoeken en Hem verlangen te aanbidden in de stilte en de eenzaamheid.

Mensen die enkele dagen tot rust willen komen zonder radio of TV, zich even willen terug trekken uit de jachtige opgefokte wereld waarin dat wij leven, kunnen daar genieten van een rustgevende stilte, als ze bereid zijn om de stilte voor de andere te eerbiedigen.

Ik ben begonnen met te zeggen : Het was een unieke belevenis, en het was ook een unieke belevenis om er een namiddag te vertoeven. Om van gedachten te wisselen met één van de zusters en de aalmoezenier. Te horen hoe zij vanuit een contemplatieve orde naar de wereld kijken en hoe de stilte er niet verkracht wordt door een opgezwepte wereld. Wigo



THEROXYTHEATRE

FILMNAMIDDAG

Donderdag 11 november om 16 uur

Weer tijd voor Cinemabezoek. Prijs KWB: **7 euro**

voor de inkom voor 1 film, drink in de pauze, drink na de film en een tombolanummer (i.p.v. 11 euro + tombola).

Sinds vorige maand zijn 2 zalen voorzien van een digitale camera. Dus kwaliteit de max !! Daarom is de prijs ook een beetje verhoogd, gniffel gniffel, maar wat wordt tegenwoordig nog goedkoper?

Kuifje, een jonge en onverschrokken reporter, ontmoet de excentrieke kapitein Haddock en helpt hem bij zijn zoektocht naar de schat van Haddocks voorvader Francis. Maar er zijn kapers op de kust...

Voor de kinderen een spannend verhaal. Voor de anderen nostalgie. Eindelijk Kuifje in levende lijve ...



The Three Musketeers.

Het jonge heethoofd D'Artagnan bundelt zijn krachten met de beruchte musketiers Athos, Porthos Aramis in 'The Three Musketeers'. Samen nemen ze op tegen de doortrapte kardinaal de Richelieu. Die smeedt samen met zijn handlangers plannen om de Franse koning van de troon te stoten en heel Europa onder te dompelen in totale oorlog, maar dat is buiten de vier helden gerekend...



en
het

Voor de jeugd. Maar ook hier weer jeugdsentiment ...

Johnny English Reborn, de onorthodoxe topspion van MI7, trok zich jaren geleden terug in een afgelegen gebied in Azië om zijn unieke vaardigheden te verfijnen. Wanneer zijn bazen ontdekken dat het leven van de Chinese premier in gevaar is, moeten ze echter hun geheim agent ter plaatste inzetten. Nu de wereld hem weer nodig heeft, moet Johnny English opnieuw al zijn trucs bovenhalen om alles tot een goed eind te brengen...

En daarna komt de tombola...

Elk jaar hebben we speciale prijzen met dank aan Gamma, Broekmans Zolder, bakkerij Schreurs, loungebar Avanos, Alexa Piel Thuisverpleging, Eurosystelenet Heusden, Aveve, SPAR zelfbediening Aerts, Carrefour, KBC, Argenta, Bloemen Maris

Maar dit jaar hebben we toch een uitzonderlijke hoofdprijs op de kop kunnen tikken: Een **wellness-arrangement** (€110) van 2,5 uur met hapjes en cava in

Wellux, ligging achter Eurosystelenet, Suska Berg.

Het ideale (eindejaars-)cadeau. Het geschenkdoozje bevat alle informatie over de privé-sauna, stoomcabine en bubbelbad. Wie niet kan wachten en al eens wil kennismaken met deze nieuwe zaak kan eens kijken op www.wellux.be of zich informeren op 011458242 (9 tot 23 uur).

Tot 11 november !!

Samenaankoop stookolie 12 dec. 2011

Volgende samenaankoop :
maandag 12 december.
Je kan inschrijven met
bijgevoegd
inschrijfformulier.



Beste Whiskyliefhebber,



Noteer alvast in jullie agenda: vrijdag 20 januari 2012

De Whiskyroefavond deel II.

Nadat we vorige keer hebben kennis gemaakt voor wat betreft diverse streken, gaan we deze keer eens dieper in het glas kijken van de Highland Whisky's. een aanrader voor de liefhebber!!

Volgende keer meer info.

Slainte!



Samenaankoop isolatie

Alle kwb's Heusden-Zolder

Dak- of zoldervloer-isolatie
Info over spouwmuurisolatie

Ons Huis (Berkenbos)
Pastoor Paqualaan 127
3550 Heusden



Di 15 november 2011: infoavond
Ma 21 november 2011: aankoopavond

Info:
Verlinden Charly
011 57 28 34

Café mangé 9 december

De eerste café mangé van dit werkjaar kondigt zich weer aan.
Op vrijdag 9 december kan je voor 3 euro weer komen eten en gezellig samenzijn in de feestzaal van de Kring. Een mooie traditie die ondertussen al door velen gewaardeerd wordt. Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.

Inschrijven op het gewone adres:

Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50

Op het menu staat : groene stoemp met een stukje van het varken.



FAMILIENIEUWS

Overlijdens

- Moeder van Mieke Kuppens Kruisvijverstraat, tevens zus van Stinus Claes, St. Willibrordusplein, schoonmoeder van Louis Gielis Exelgaarden en tevens schoonmoeder van Alex Vanzier Schreverland,
- François Balette, Merelstraat
- schoonvader van Stefan Timmers, Schreverland
- broer van Jules Daniëls, Cijnshofstraat, tevens schoonbroer van Jef Reynders, Schootstraat.

Geboorten

- Lex, kleinzoon van Klaus Neumann, Mispad.
- Wij melden graag familienieuws, geboorten, sterfgevallen, huwelijken van kwb-ers en familieleden in eerste graad.

LAAT ONS IETS WETEN

Wil je dit nieuws van je familie vermeld zien, dan kan je ons helpen en een bericht doorsturen naar jan@kwbheusden.be of 0479.46.62.47

**Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39**

CITAAT VAN DE MAAND

**De winter is het jaargetijde waarin de mensen proberen
hun huis zo warm te krijgen als in de zomer toen ze
over de warmte klaagden.**

Anoniem

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 18 november bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden : 335-0163818-31

Sint Vincentius.

De **hot summerparty** is al even gepasseerd. De initiatiefnemers van dit gebeuren staan, zoals de vorige jaren, een deel van de winst af. Echte kwb-stijl! Dit jaar wordt 500 euro geschonken aan **het Weyerke**, alsook 500 euro aan **Sint Vincentius**. Dit laatste willen we een beetje 'verpakken' als een Sinterklaasgeschenk. De overhandiging gebeurt dan ook op **6 december 's avonds op 19.00 bij Sint Vincentius zelf**. Ge weet wel, op de Mommeplas. We krijgen dan de kans om de ruimtes en de werking van Sint Vincentius van nabij te bekijken. Iedereen is dan ook welkom!

Kerstwandeling Tongeren

Donderdag 29 december in de namiddag gaan we op wandel door Tongeren, de oudste stad van België. Thema van de wandeling: armoede in de stad. Een ervaringsdeskundige zal ons begeleiden: wat een woord om te zeggen dat een (ex-)arme ons uitleg zal geven onderweg. We ronden met een koffie af in de nieuwe volksbond, een huis waar armen, maar ook anderen, welkom zijn. Afspraak over vervoer enz. : zie volgende kwb-leeft.

EHBO bij je thuis

Hoe moet ik een wonde juist verzorgen?

Hoe verwijder ik weer een teek?

Hoe herken ik brandwonden en wat kan ik doen om ze te voorkomen?

Nog vele vragen en onzekerheden waarbij je dikwijls niet weet hoe je juist moet handelen.

Erik Bortels van de plaatselijke Rode Kruis afdeling gaat op al onze vragen een antwoord geven.

Dinsdag 22 november om 20 uur in de Kring.

Voor ouders en grootouders, man of vrouw.

Elke deelnemer krijgt een kortingsbon waarmee hij in de apotheken van CM een EHBO koffer kan aankopen.

Een aanrader want je weet nooit!